



FIETSEN NEDERLAND

DOEN Winterfiets Elfstedentocht: www.frieslandbeweegt.nl
Fietsroutes Nederland: www.nederlandfietsland.nl
en www.fietsrondje.nl
Noord-Holland: www.landschapnoordholland.nl

Duizend ontdekkingen



RUIJM EEN JAAR FIETS IK NU VOOR DE REISKRANT DOOR NEDERLAND.

Ik streepte dik 700 knooppunten af, trapte zeker 1500 kilometers weg, reed 1 band lek en deed 1000 ontdekkingen. In 23.739 woorden beschreef ik mijn ervaringen. Nooit geweten dat fietsland Nederland zo veel moois biedt.

door Robert B.P. van Weperen

Op een oude wegenkaart heb ik al mijn gefietste routes ingetekend. Grofweg overzie ik per keer een gebied van 3000 hectare. Een rekensommetje leert – als ik me nergens een nulletje vergist heb – dat ik pas 2% van Nederland gezien heb. Zo weinig, zo mooi. Hier een selectie van mijn grootste en kleinste ontdekkingen.

De Mooiste Meters vond ik langs de Berkel, ten oosten van Rekken, op de Musedijk achter Blauwe Sluis aan de Maas en op de Meulereed bij Oldeberkoop. Fietsen langs de miljoenen adelaarsvarens in Nationaal Park de Meinweg en over het politiek omstreden pad door de Spoorkuil bij Groesbeek, gaf mij vleugels. Als ik eraan terugdenk, word ik zo zen als een herkauwend hert. De meest exotische plek? Dat is *by far* de landtong die het Pannerdensch Kanaal en de Nederrijn meedogenloos doorklieft. Klassiekers als Kinderdijk, Nationaal Park Veluwe-

zoom, de bollenstreek en de Ooijpolder blijven verrassen. Vesting Bourtange en landgoed Twickel idem dito. Het helderste blauw zag ik in het Noord-Hollands Duinreservaat uit de grond komen. Bij 'De Kwal' die 800 liter water per seconde in de infiltratiemeren spuit. De flamingo's in het Zwillbroeker Venn en de koniks in de Millingerwaard gaven m'n tochten een exotisch tintje. Spooky was het Speulderbos met haar krasse, kromme beuken. Op 20 meter diepte

6 Een geweldig fietsseizoen 2016

over de bodem van de Maas fietsen? Het kan, in Rotterdam. En genieten van de skyline van Amsterdam doe je pas echt, vanaf het fietspad langs de rechter IJ-oever.

Horizon

Als fietser, ervaar je pas goed hoeveel ruimte woonwijken, snelwegen en industrieterreinen opeisen.

Toch heeft Nederland nog heel wat kilometers ononderbroken horizon. Zoals te consumeren vanaf het fietspad door de duinen bij Domburg. Of vanaf de uitkijktoren van Ravenswoud. In Westerwolde verrekte ik bijna mijn oogspieren, zo ouderwets uitgestrekt is het landschap daar.

Aangrijpend vond ik de Dodendraad bij Reusel, een reconstructie van het hek waar duizenden, Belgische vluchtelingen de dood vonden. Of Kamp De Beese, waar massa's mensen onder kommerkelijke omstandigheden opgesloten zaten.

Grootse gastvrijheid ervaar ik bij gidsgroeter Gied. Onvermoelbaar loodste hij mij door het land van de Maasheggen. Voor Anne-Marie van B&B Landrop was geen moeite teveel. En Daan van Mierlo toonde met zo veel plezier de vertrekken van Huis Singraven, alsof het zijn eerste keer was. Verrassend was de rondleiding van barones Emma van der Biezen-van Verschuer door haar Bovenste Plasmolen. In korte broek, op plastic schoenen.

Streekproducten

Sensationeel smaakten de streekproducten. Van het Bunnings Diekske van bakker Knoop uit Weurt tot de geitenkaas met fenegriek van kaasboerderij Brömmels. De kok van Gasterij Kruisberg is mijn held: de grote grazers, die in de duinen steevast de fietspaden blokkeren, verwerkt hij meedogenloos



1500 kilometer

Alle genoemde hoogtepunten zijn te vinden met Google. De bijbehorende knooppunten zijn te kiezen op route.nl. De fietsreportages staan online op telegraaf.nl.



Slechts een lekke band op 1500 kilometer!
FOTO'S ROBERT VAN WEPEREN

De 7de uitkijktoren bij Ravenswoud.

tot biologische Highlanderburgers. Hemels was de Oosterscheldekreef van de Campveerse Toren. Het aller, aller-lekkerst? De 'zoozie' van Harry Boomkamp: een worstje van zijn Dinkeldalrunderen. Voor ouders met jonge, fietsende kinderen blijkt Groesbeek ideaal, want camping Bij Ons is uitermate fiets- en kindvriendelijk. Je kunt er overnachten in een pipowagen. Onvolprezen zijn B&B Op de Knolle in Oosterwolde, Het Oude Raadhuis in Castricum en 't Kiepenöst bij de Weerribben.

En de winnaar is...? De Parelmoeren Parasols voor de fijnste terrassen gaan naar het Muldershuis aan de Oude Berkel, Strandbad Winterswijk en Kasteel Dalenbroeck. Voor hun sfeer, uitzicht en fietsersvriendelijk menu. De Gouden Gardes zijn voor Thuis Bij Fien, Wilco Aardema van Hotel Lunia en restaurant Bloemers in Oeffelt. Omdat zij stuk voor stuk los gaan op producten uit eigen streek. Je wilt tenslotte ook proeven waar je de hele dag langsfietst.

De mooiste!

Mijn drie mooiste fietsreportages tot nu toe? 'Dwars door het Dinkeldal', 'Schiederswijk Winterswijk' en 'Fenomenaal Fochteloërveen'. Routes door Fietsland Nederland die me nog niet iets meer van de trappers blezen. Probeer u het vooral zelf: de hierboven beschreven hoogtepunten zijn in hun eentje de fietsreis meer dan waard. Ik wens u een geweldig fietsseizoen 2016.



De Kwal in de Noord-Hollandse duinen bij Castricum.



Marga en Lei Meijers van Boerderijhoeve Schurenhof.

Beurs Wie inspiratie zoekt voor het nieuwe fietsseizoen, bezoekt de Vakantiebeurs, waar - naast o.a. Utrecht en www.geldersstreken.nl - voornamelijk buitenlandse fietsbestemmingen vertegenwoordigd zijn. Op de Fiets en Wandelbeurs (20 en 21 feb, Utrecht), zijn provincies als Limburg, Brabant en Friesland volop vertegenwoordigd. Nederland Fietsland presenteert er haar landelijke fietsroutes en knooppunten.